

# "Laatste" Nieuws

(Over den speciaal aangelegden smellen geluidsgolf)

Deze week werd m'n scherp ingestelde-journalistenoog getroffen door het onderstaande bericht.



Een Apenschool.

In verschillende bladen kon men dezer dagen het bericht lezen, dat er in de oerwouden op Sumatra een inrichting bestaat, zooals er geen tweede op heel de wereld te vinden is: n.l. een apenschool! De leerlingen van deze school zijn werkelijk apen, die speciaal onderwijs krijgen n.l. hoofdzakelijk in het plukken van cocosnoten, waarbij de vlijtigste leerlingen het ten slotte zóó ver brengen dat zij in een uur ongeveer 30 tot 40 noten kunnen plukken.

Onmiddellijk belde ik die Sumatraansche ~~be~~ verwonden op (die radio-telefonische verbinding met Indië is toch maar 'n zegsvroeg "Inlichtingen" aan en informeerde naar het nummer van het apeninstituut. 't Was in gesprek, zei de juffrouw, maar ze zouden mij wel opbellen. Na enigen tijd ging inderdaad m'n telefoon, zóó geweldig dat de buuren de ramen opentochoven, denkende dat de brandweer voorbij kwam.



Het apeninstituut belde op.....  
Ik - "Hallo?"  
Inst. - "Perrieschawwuejorknort."  
Ik - "Mag ik even don Redor-magnificus spreken?"  
Inst. - "Psssst!"



"Met mij, Redacteurlaatskenieuws Panorama."  
"Wenscht u?"  
(6 min = 60 gulden)  
"Interview Inst. voor ons blad."  
"Kan!"  
"Wilt u mij iets van uw studenten vertellen, Professor?"  
"Wacht effe."

Plotseling liet ik den haak vallen, len gekletter als van overspringen de elektrische vonken, trof m'n oor, doch toen er niets gebeurde nam ik den haak weer op.



Het kletteren hield echter aan, waartus/chen ik geluiden hoorde als van den



Mexicaanschen Hond.  
"Ballo, is u daar nog?"  
(12 min. = 120 gulden)

"De Ueeren studenten houden ontgroeningsfruit, weet u, Ik moest ze even tot de orde roepen. 't Is hier geen Hoogeschool van jehies-met-rijke-Pa's!"  
"Paat u verder, Professor."

"Sisteren zijn er vijf gepromoveerd, eum laude, als doctor in het Coeosnotenplukken. 'n Meer later hadden ze 'n prachtige betrekking, waarin ze boven alles uit zullen klimmen."  
(wer 6 min. = 60 gulden)

Ook hebben ze onderling een studentenblad, genaamd Vox Cocosorum."

"Wat wordt daarin behandeld, prof.?"

"De Apenemancipatie! Men fulmineert er in tegen de onbegroeide wezens, die altijd aan den verkeerden kant der apenkooien staan te gapen en te gin nepappen. 'kzal u 'n stukje voorlezen uit het hoofdartikel van het laatste nummer:

Mede-apen en -apinnen,  
V (vervolg)

"We weten het dus, - verleden week hebben we het duidelijk aangevoond aan de hand van de Openbaringen van onzen profect Wilhelm Bölsche, uit de 114 hoofdstukken van zijn Koran: "Van baccil tot aapmensch", dat het zich zóó raar toekakelende mensch-dier door een eigenaartige speling der natuur, afkomstig is van

onren stam. Veel aap-achtigs is dan ook inderdaad bij dit soort te onderkennen.

(10 min. = f 300)  
Eerstens is het een zeker ontwikkeld instinct niet te ontzeggen. Doch er zijn diverse gradaties. De Hoogst-staandste, die dus nog het dichtst bij ons staan, de aap-achtigsten, om het zoo eens te zeggen, hebben de leiding in die wereld. Zij blinken uit door rijkdom. Dat soort loopt niet! Het rijdt in toeterende, blinkende wagens over de armen heen. Deze laatste klasse, - het verst van ons afstaand, - noemt zich "intellectueel". De beste definitie voor dat woord is: goedaardig-krankzinnig.



Ook vereren zij oorlog, doch ....

tegen elkaar!  
Dit bewijst een typische degradatie van hun instinct. Het begrip oorlogvoeren behielden ze door hun afstamming van ons, doch door een sterke afwijking in hun hersenkraking, reekten ze tegen hun eigen soort....! Toevallig, naast de degeneratie van het lichaam, - de haaruitval, - ook 'n degradatie in de hersens moet worden vastgesteld, uitlopende op een criminele anthropologie. Het apenkleie.....  
.....  
Toen moet ik bewusteloos gevallen zijn.  
Ik kreeg een nota van het



telefoonkantoor ad fl. 270- neerkomende op een gesprek van 27 min. Welk bedrag in mindering wordt gebracht van dit artikel. Infin: 'n Klein winstje 'n zoet winstje .....

Graumans