

"Laatste Niëns"

(..Umarillo" Corresp.)

Alt meer heb ik in dese rubriek behoogd en met feiten bewezen, dat de wereld iet wat op haar handen hieldert tegenwoordig.



Hetwelk man "voortgang" noemt.

Waarmee ik vrede heb, want tegen zeggelyk is de interpretatie van ons woordenboek de laatste jaren zeer veranderd. Als je vroeger van je baas afslag kreeg, dan was je uitgezogen. Nu is op je bezuinigd. Supt je vroeger de tas leeg, had je gestolen; nu corruptie gebleegd. Singen de zaken, vroeger slecht, dan gingen ze failliet; nu in de reorganisatie. Dood je in moord, dan ging je voor zoveel jaren achter het getralie-te. Nu geef je de schuld aan je slechte rammen en kryg je rijpe pop hechte.

Nooi heb ik dus vrede met den "voortgang" van de op haar handen wandelende wereld. Was je Roomsch en deed je op 11^e jaar je eerste communie dan trokken ze je in een hemd aan met 'n stijf frontje, 'n zwart pak, 'n zwart das, lange broek, hoed, aux., en vierde je dien dag als 'n elfjarige-vrouw heer.



Nu zag ik 'n

brentje in de

bladen van

'n huusduo paar

dat in Pad-

vinderscostuum

getrouwd was.

Kan verkeeren,



maar als ik weer eens op de wereld kom, dan verzekker ik u, dat ik me niet als 'n vrouw heer laat uitdoven op m'n 11^e jaart, maar



HET VACHTJE

m'n trouwverbet laat maken als boven.

Want ik ga van de verwonderstelling uit, dat de wereld immer "voort-blijft-gaan" en dan ga ik gaande met m'n tijd mee, wat?

Ja, de toekomstige tijd.... Wie wordt 'n dorado voor den man! Hij wordt het zwakke geslacht officieel! Officius is ie 't al!

To Epsom, zoal las ik, stond 'n "jongedame" van 45 jaar te recht, wegens mishandeling van 'n diender. Ze had met d'r wagen 'n stukkie huis omgereden en toen de toermalende bobby verbaal won m'kew, hoor ---



Knoedelte ze 'm out! —

Een collega van den man, die in de nattheld stand, zeide, dat de dame ook op hem afgkwam, maar dat hij het op een loopen had gezet.

Toen hem door den rechter gevraagd werd waarom hij weggeloopen was, zeide hij: "Je kunt je toch niet omdraaien om goedsmeds een dame een klap te geven. Het beste was, maar weg te loopen. Want je kan ook moeilijk blijven staan om je een paar patsen op je gezicht te laten toedienen."

Zoo'n grootbek, hè?

Doch niet alleen in Epsom, ook hier beleven we zulke staaltjes van ons "aansterkende" geslacht. In den elektr. trein tus'schen R'dam en den Haag wilde 'n woeste vrouw "het raampje open". Twee weeldeze mannen, — denkende om hun kinderen, — wilden het raampje dicht. Maar dorsten niets te zeggen. 'n Andere man deed even het raampje dicht, maar kreeg toen van die vrouweling 'n lik over 'n gezicht, dat het uit van 'n ogen in 'n neus schoot. In Schiedam werd zij overmeesterd door het

treinpersoneel en op den bon gezet.

Heuschen, je kent als 'n net, fatsoenlyk mannetje, niet meer alleen reizen! En heb ik van

m'n vrouw nu iets gekregen dat ik altijd bij me moet dragen, zegt ze, als ik alleen uit ben. "Laat dat dan maar zien, jongen, dan blijf jij de baas voor," beweest ze. En daarom heb ik op m'n reisen altijd



m'n talismanntje bij me! Tref ik nu een coupé waar ik als man-alleen, tus'chen allemaal vrouwen zit, — (wanneer komen er nu toch eens coupé's "MANNEN") dan haal ik, zoo, "per ongeluk" m'n muissie voor den dag, en...



blijf meester van het terrein! Ik leg maar zoo: wie niet sterk is, moet slim zijn. En heb ik tegen m'n jongens opgedoqd: "Jongens, ga nuw alleen met 'n meisje mee, want de wereld is O! zoo slecht! En als ze je vragen om met je te "gaan" zeg dan altijd:



"Spreekt niet ma!"

In ga vooral nooit bij 'n meisje alleen in de auto zitten, want ze vindt je ijskoud te platter. Dat vrouwtje is zoo nieuw en hardhandig, het kent geen gevaren!" Ja, je staat wat uit met huubare zoontjes! Grannus