



GROOTE BRAND TE AMSTERDAM. Door het inslaan van een vlam in een trekdomper ontstond Dinsdagmorgen 14 October omstreeks half elf een zware brand in de fabriek van teerproducten van de firma Spalteholz & Ameschoot, aan de Kostverlorenvaart te Amsterdam. De vlammen grepen snel om zich heen, en hoewel de brandweer met zeer veel materiaal was aangerukt, duurde het toch nog bijna 2 1/2 uur eer men het vuur meester was. Het geheele middengedeelte der fabriek, benevens een aantal loodsen en ketels, zijn tot op den grond toe afgebrand.



Gezicht op Amersfoort van uit de vliegmaschine van Luitenant v. Heyst op een hoogte van 1000 Meter.

BEZOEK VAN H. M. DE KONINGIN AAN HET MILITAIR-VLIEGKAMP TE SOESTERBERG.



Voorgevel van het Militair Invalidenhuys te Leiden.



DE CONVERSATIEZAAL.



De Commandant Luitenant-kolonel Van Waveren in zijn kamer.

## HET NIEUWE INVALIDENHUIS TE LEIDEN.

In 1813 had Nederland, na de overwinning in den slag bij Waterloo, zijn onafhankelijkheid herwonnen. Napoleon was verbannen naar Elba, zoodat het nu beginnen kon zichzelf naar eigen idee en goedvinden op te werken in den rang der Europeesche natiën, en de plaats weder kon innemen, die het vóór de Fransche overheersching had bekleed, en waar het zoo ten volle recht op had. Nog leetde echter de herinnering van de geleden smaad in de gemoederen voort, toen plotseling de tijding door geheel Europa ging, dat Napoleon van zijn verbanningsoord Elba was teruggekeerd en zegevierend Parijs was binnengegetrokken. Groot was de indruk die deze tijding teweeg bracht: Nederland's kort te voren herwonnen onafhankelijkheid werd weder ernstig bedreigd, en het kostte wat het wilde: dit gevaar moest worden afgewend.

Men moest soldaten hebben, en om deze te bekomen, zon men op middelen, om den vrijwilligers het in dienst treden aantrekkelijker te maken.

Daarom richtte men het fonds op tot aanmoediging en ondersteuning van den Gewapenden Dienst in de Nederlanden. Dit Fonds stelde zich hoofdzakelijk ten doel om in den oorlog verminkten of gepensioneerde krijgslieden een onbezorgden ouden dag te verschaffen.

Men besloot daartoe een gebouw op te richten waar zij



Generaal L. Boelaerts tot Herwijnen heeft met de Heeren H. W. Fischer (wethouder van Leiden) en M. F. Luppés, gep. officier, een kijkje genomen bij de reusachtige fornuizen.

zouden kunnen worden verpleegd en gehuisvest, en na eenig aarzelen viel Leiden, dat daartoe geheel kosteloos een voormalig Proveniershuys afstond, deze eer te beurt. 15 April 1817 werd het als „Invalidenhuys“ in gebruik genomen. In dit huys vonden tot op heden toe ongeveer 70 invaliden een onbezorgden ouden dag, maar op den duur bleek, dat dit gebouw, zelfs aan de meest bescheiden eischen van comfort, niet kon voldoen. Het was er somber, droefgeestig, en ook uit een hygiënisch oogpunt liet het veel te wenschen over, zoodat plannen werden gemaakt tot het stichten van een meer modern en geriefelijk gebouw, omdat het oude toch door den tijd te veel aan onderhoud zou gaan kosten, wilde men het tenminste bewoonbaar houden. Toen nu de gemeente Leiden een groot stuk grond geheel gratis afstond, was de grootste zwaarigheid overwonnen, en begon men met den bouw van het nieuwe huys, volgens het ontwerp van een der beste bouwmeesters, en dat nu, Dinsdag 14 October officieel geopend is.

Gelijkvloers bevinden zich o.a. de eetzaal, ingericht voor ongeveer 80 personen, de keukens, de ontspanningszaal, met biljart, leestafel enz., terwijl in een keurig uitgevoerden kamer de Raad van Administratie vergaderf. Op de eerste etage bevinden zich de slaapgelegenheden, terwijl voor de gebrekkigen deze beneden zijn ingericht.

Zoo is dan Leiden een fraai gebouw rijker geworden, en worden de oud-gedienden meer overeenkomstig hun ouderdom gehuisvest.