



„PAX” Ditmaal brengen wij een fotografische weergave van de schilderij „Pax” van den Franschen schilder Eugène Chigot, naar een opname die speciaal voor Panorama is gemaakt en waarvan de nadruk verboden is. :-: Deze schilderij is geplaatst in het Vredespaleis. Het is een geschenk van de Fransche Regeering, naast en behalve de schilderij van Besnard, voor de groote rechtszaal, en de gobelins waarvan zich nog slechts de schetsen in het Vredespaleis bevinden. :-: Het werk van Chigot, stelt, in een grootsch landschap, den landbouwer voor en zijn jonge vrouw, die haar kind zoogt; zij rusten uit van den arbeid, bij hun ossen, op een plek stralend van fijn en rustig licht. Heel dit reusachtige paneel geeft den indruk van die verheven rust, die den naam „Vrede” verdient. Chigot, die een hartstochtelijk bewonderaar is van de natuur, vol van liefde tot het leven en tot de schoonheid der dingen, heeft in dit werk al de edelmoedigheid en de teederheid van zijn kunstenaarsziel tot uitdrukking gebracht. Ook als zoodanig zal het ongetwijfeld gewaardeerd en bewonderd worden door de talrijke bezoekers van het Vredespaleis.